

**Θα υποκύψετε στον Εκβιασμό κ. Πρωθυπουργέ;
(Ανοιχτή επιστολή του γονέα Γιώργου Κακαρελίδη προς τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδος)**

Κύριε Πρωθυπουργέ,

ο κ. Αντώνης Λιάκος δημοσίευσε στις 19-6-07 στο Βήμα , ένα κατάπτυστο και εκβιαστικό προς εσάς λίβελογράφημα.

Παίρνοντας, σύμφωνα με την γνωστή πρακτική συγκεκριμένης αίρεσης , μόνο αποσπάσματα από την διδακτορική διατριβή σας, προσπαθεί να σας εκβιάσει ώστε να μην πετάξετε στα άχρηστα της Ιστορίας το γνωστό σκουπιδούρηγμα της Στ' Δημοτικού για να μην εμφανισθείτε ανακόλουθος με τα γραφόμενά σας και κατά συνέπεια υποκείμενος σε ευτελείς χαρακτηρισμούς.

Βέβαια το ίδιο έκανε και με τους Ακαδημαϊκούς -που (άκουσον, άκουσον) τόλμησαν και απέρριψαν ως ανιευπιστημονικό αυτό το ανιευπαιδευτικό γραπτό και τους συγγραφείς τους, προειδοποιώντας τους Ακαδημαϊκούς συλλήβδην να προσέξουν γιατί θα "γράψουν γι' αυτούς" οι στρατιές των υποψηφίων διδασκόντων (sic) των καθηγητάδων τύπου Λιακού Ρεπούση και Σία (Βλ. Τα Νέα της 19-5-07). Και εκεί φυσικά (παλία μου τέχνη κόσκινο) απέκρυψε ότι η Ακαδημία ως ολομέλεια εξέδωσε το πόρισμά της και όχι ως δύο μέλη -ιστορικοί.

Με αυτή του την δημοσίευση ο κ. Λιάκος προσφέρει μεγάλη υπηρεσία. Αποκαλύπτει αφ' ενός το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται πίσω από την πλάτη σας, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής (δηλαδή διακυβέρνησης) και αφ' ετέρου το πώς αυτός και οι υπόλοιποι της Ρεπούσιας αντίδρασης λειτουργούν 'επιστημονικά και πρακτικά' δηλαδή ως κυβερνήτες.

Εξηγούμαι:

1. Ο κ. Λιάκος σας εμφανίζει να θεωρείτε θετική την ανταλλαγή πληθυσμών (μετά την καταστροφή το 22).

-Ξεχνάει βεβαίως την ύπαρξη της μικρής λεζούλας "και" που βάζετε μπροστά από την 'θετική πλευρά' της ανταλλαγής πληθυσμών) που αλλάζει τελείως το νόημα, όπως ξεχνάει εντελώς να αναφέρει τις αρνητικές πλευρές που έχετε καταγράψει. Φυσικά δεν θυμάται- προφανώς γιατί δεν είναι λόγω ...ασυνεχίας, πολιτισμικός απόγονος του αρχαιότατου Ελληνισμού , το πασίγνωστο και στην πιό μικρή γωνιά του κόσμου ρητό "ουδέν κακόν αμιγές καλού".

2. Ο κ. Λιάκος εντέχνως παίρνει την αναφορά σας στα οράματα του Βενιζέλου (προσοχή του Βενιζέλου όχι δικά σας) και τα παρουσιάζει σαν να είναι προτροπές δικές σας (για τρόπους προσέγγισης με την Τουρκία) που αν τις ανέφερε η Ρεπούση θα καιγόταν το Σύμπαν.

-Εδώ βέβαια ο κ. Λιάκος δείχνει ότι εκτός από επιστήμων είναι και "κακός" πολιτικός σύμβουλος επί διεθνών σχέσεων. Γιατί σκοπίμως (?) μπερδεύει τα (πολιτικά) λόγια και πολιτικές κινήσεις του Βενιζέλου -που βεβαίως ελέγχονται ιστορικά, διπλωματικά, πολιτικά, που αναφέρετε στη διατριβή σας και τα εμφανίζει ως απόψεις σας (!!!) που ...' αποτελούν παραδεκτό τόπο υπεύθυνης προσέγγισης της ιστορίας '(!!!). Με άλλα λόγια απομονώνει τα σκόπιμα πολιτικά λεγόμενα του Βενιζέλου από το πλαίσιο της τότε κατάστασης της Ελλάδος μετά την καταστροφή, και τα μετατρέπει σε βάση για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από εσάς σήμερα (!!!).

-Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που διαστρεβλώνουν τα πράγματα. Μάταια άλλωστε θα ψάξει να βρεί κανείς το Θουκιδίδειο "...γεγονότα εν τη αιτιώδη αυτών αλληλουχία" στη σκέψη και τα γραφόμενα του κ. Λιάκου και της Ρεπούσιας ομάδας. Οι αιτίες και η αλληλουχία αποδεικνύει ο κ. Λιάκος, είναι είδος εν ανεπαρκεία σ' αυτά. Απλό παράδειγμα εκτός του αήθους αναρθρου 'άρθρου' είναι και το γεγονός ότι αναφέρουν το Θουκιδίδη περίπου σαν γραφικό παππούλη της ιστορίας. Ούτε στο βιβλίο του δασκάλου , αλλά ούτε και στο τελευταίο βιβλίο του κ. Λιάκου θα βρείτε αυτή την ελαφρώς ενοχλητική, περί Ιστορίας, προαναφερθείσα ρήση .

3. Αμέσως μετά έρχεται η .. έγκλ(η)ση. Το δίλημμα: θα υποχωρήσετε στην δημαγωγία της ακραίας πολιτικής και θρησκευτικής δεξιάς ή θα τιμήσετε τα κείμενα σας;

-Εντέχνως αποκρύπτονται τα συμπεράσματά σας και οι αναφορές όπως δείξαμε μετετρέπονται από τον κ. Λιάκο σε κρίσεις εξωτερικής πολιτικής σας. Ομως επειδή αμφιβάλει για την πειστικότητα των επιχειρημάτων του τα πασπαλίζει, με ολίγη 'ακραία δεξιά' (τούλειψε φαίνεται η απλούστερη λέξη Ακροδεξιά, εκτός αν αισθάνεται ότι δεν ταιριάζει οπότε ποιόν περιμένει να ακούσει ο Πρωθυπουργός της Δεξιάς , το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ;). Και σαν κερασάκι ρίχνει και την θρησκευτική δεξιά. Κί'εδώ χάσαμε τον...Θεό μας με την ...νεωτερική λιάκεια κατηγοριοποίηση των κομμάτων δηλαδή των κοινωνικών συσσωματώσεων. Θρησκευτικό ΠΑΣΟΚ , ΝΔ , ΚΚΕ, Μη θρησκευτικό ΠΑΣΟΚ , ΝΔ , ΚΚΕ κλπ. Μα τότε, ώ τάλας, ζήτα να επαναφέρουμε το θρήσκευμα στις ταυτότητες ή στο κούτελο τέλος πάντων, για να μην μουρλαθούμε τελείως και να αναγνωριζόμαστε μεταξύ μας βρε αδελφέ..

-Το να αναφερθούμε στο ότι αν σε ένα κοινωνικό σύνολο βγαίνει από τη μέση η μεταφυσική τότε караδοκεί η κάθε μαφία όπως απέδειξε για λίγο η 'ιστορική' εμπειρία μετά την κατάρρευση του Υπαρκτού, είναι κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί τους Λιακορεπούσηδες. Συνεπές βεβαίως με τα γραφόμενα ή μάλλον μη γραφόμενά τους μια και κατά την ιστορία τους ο 'Υπαρκτός' και η ΕΣΣΔ απλά δεν υπήρξαν ποτέ.

4. Ο κ. Λιάκος μπερδεύει την αναφορά σας στο πολιτικό θάρρος του Βενιζέλου για εφαρμογή πολιτικής ειρήνευσης, πράγμα που είναι διαπίστωση, και την εμφανίζει ως αξιολόγηση και άποψη από εσας πολιτικής και διπλωματικής στάσης που πρέπει ναεφαρμοσθεί και σήμερα με ...θάρρος. Κάτι σαν το "θαρσείτε, Εγώ τον κόσμο νενίκηκα" μόνο που αγνοεί φυσικά , είπαμε λόγω ασυνεχίας... του ελληνισμού, χριστιανισμού κλπ, τι ήταν αυτός που το είπε, πώς το είπε, γιατί το είπε και τι ήθελε να πετύχει μ' αυτά που είπε).

Τέλος και για να μην υπάρξει παρανόηση εκ μέρους σας καταλήγει -δίκη εντολής Πρωθυπουργού προς τετρομαγμένο Υπουργό Εξωτερικών, να δείξετε πολιτικό θάρρος και νάστε και ...ψύχραιμος.

Ιδού λοιπόν το βαθύτερο νόημα της στάσης των Λιάκων Ρεπούσηδων και Σία. Δεν είναι το βιβλίο το πρόβλημά τους, (μια και απεδείχθη η αντίσταση πολλών χιλιάδων Ελλήνων και ψηφοφόρων) αλλά η απαίτησή τους για άμεση μετάλλαξη πλέον της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος σε πλήρη υπακοή και υποτέλεια στα κελεύσματα Ουάσιγκτων , Αγκυρας, Λονδίνου και βάλε. Λειτουργεί η ομάδα κάπως σαν εκείνο το γνωστό Ιδρυμα Πολιτικής κλπ, στο πιό αγοραίο.

Επειδή κάτι ξέρει ο θυμόσοφος λαός με το γνωστό "δώσανε στην μύγα" μήπως αντί της εντολής τους ναεπιδείξετε πολιτικό θάρρος και νάστε ψύχραιμος, είναι καλύτερο κ. Πρωθυπουργέ να πάρετε το ευαγγελικόν φραγκέλιον και να δείξετε την πόρτα σε προϊόντα ΛιακοΡεπούσια , στην ΥΠΕΠΘ και στους υπεύθυνους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αντί όλοι αυτοί να έχουν ευθιξία υπεύθυνης λειτουργίας (και παραίτησης ενίοτε) απολαμβάνουν ανεύθυνα τα της υπευθύνου θέσεως;

Πάτρα 21- 6 – 2007

Με εκτίμηση



Γεώργιος Σπ. Κακαρελίδης

Γονεύς

ΥΓ. Κωλύομαι ελαφρώς να γράφω 'γονιός' γιατί θα μπερδευτούν τα παιδιά μου στην ονομαστική πληθυντικού)